

Luxe in Salland

De Imminkhoeve

12 juli- 19 juli 2019



Reiscode N1904



Theo



Jan



Conny(niet herkenbaar in verslag)



Geert



Rob



Otto

Reisbegeleiding: Chantal, Monic, Piet en Anita

Dag 1 vrijdag 12 juli vertrek naar Lemele

Theo was deze ochtend als eerste bij Tendens en al snel was Otto er ook en konden ze kennis maken met Piet en Anita.

Na enkele koppen koffie kwam Jan er ook aan, een terugkomende groep had hem meegebracht uit Veenendaal. We konden vertrekken naar Lemele. We gingen via een mooie toeristische route en waren rond half 4 op de plaats van bestemming. Monic was er al en had Geert opgevangen die al was gebracht. Korte tijd later maakten Rob en Conny de groep compleet.

Nadat iedereen de koffie op had werden de kamers verdeeld, Geert en Otto sliepen boven, de rest beneden. Terwijl Anita en Piet koffers hielpen uit pakken maakte Chantal het eten. We aten vandaag soep met brood, knakworst en salade.



Na het eten keken we even tv onder het genot van een kopje koffie. Na de koffie maakten we een rondje over het terrein, en kwamen we de broer van Rob weer tegen die zijn jas was vergeten en helemaal terug moest om op te halen. Bij terugkomst stond de koffie al klaar. Daarna dronken we nog een fris of sap met chips. En al snel gingen de eerste richting bed.



Dag 2 zaterdag 13 juli winkelen in Ommen

Rond half 9 was iedereen uit bed en na een kopje koffie gingen we uitgebreid ontbijten. Na het ontbijt ging Chantal ons een dagje verlaten om te werken. De ochtend brachten we in en om ons huisje door. Tussen de middag maakte Anita een stapel sandwiches klaar en die waren zo weggewerkt door al die heren.



Na de lunch vertrokken we naar Ommen om wat te shoppen. Het eerste wat we tegenkwamen was een fietsenmaker, en dat kwam goed uit, daar konden we mooi de banden van Rob zijn rolstoel op laten pompen. Er werden de nodige kaarten gekocht en Conny kocht een nieuwe pet. Otto kocht een tandenborstel want die was hij vergeten. Nadat we de nodige winkels hadden gehad werd de tijd voor een terrasje.



Omdat het vakantie was kochten we er een lekker stuk appelgebak bij. Otto nam cappuccino, we waren jaloers want die was goed verzorgd met veel snoepjes en spekjes erbij die Otto gul deelde met iedereen. Op weg naar de bus deden we snel even boodschappen bij de Jumbo.

Buiten bij de Jumbo stonden ze appelflappen te verkopen voor een goed doel, daar had iedereen wel zin in dus kochten we er 8 voor vanavond bij de koffie. Thuisgekomen hebben we even lekker op ons terras gezeten. Intussen ging Anita koken. Op het menu stond vanavond rijst met kip Hawaï (voor Conny zonder kip). Nadat iedereen hielp met afruimen werd de tijd voor een spelletje jeu des boules. Een paar hadden het nog nooit gespeeld maar vonden het erg leuk.



Nu lekker naar binnen, koffie met een appelflap. Denken we; maar wat blijkt we hebben ze op de kraam laten staan. Na de eerste teleurstelling zagen we de humor er wel van in. Dan maar een koekje erbij. Na de koffie werd er een potje gepest, Conny maakte deze avond de heren in. Tijdens het pesten serveerden we een drankje, chips en nootjes.

Om de beurt vertrok iedereen naar bed. De kaarters hielden het nog een tijdje vol voordat ook zij hun bed opzochten.



Dag 3 zondag 14 juli Taman Indonesia

Vanochtend stond de koffie al klaar toen iedereen wakker werd, dat had onze vroege vogel Theo al gedaan. Na de koffie en het ontbijt kwam Chantal ons weer vergezellen. We besloten om vandaag naar Taman Indonesia te gaan. Dat is een dierentuin met dieren uit Indonesië.



We hadden het geluk dat er vandaag een muziekgroep optrad. Dat was erg gezellig en meerdere maakten een dansje.



We begonnen in de kruidentuin waar het erg lekker rook. Daarna verder naar de dieren.



Na een tijdje rondgelopen te hebben kregen we dorst en zochten een terrasje op. Bijna iedereen kocht zelf nog iets lekkers, een ijs of een loempia. Conny dronk Jamu een Indonesisch kruidendrankje en vond het lekker.



Omdat we moe waren van het lopen gingen we via het winkeltje naar huis. Conny kocht een zeepje en een potlood. Theo een nieuwe blouse.

Vanavond werd er niet gekookt maar gingen we uit eten in Ommen bij Puik.



We konden kiezen uit pannenkoeken of schnitzel menu. Theo koos een puike pannenkoek die was met spek champions en gebakken eieren en zag er net als de rest erg smakelijk uit.



Als toetje kregen we ijs met slagroom en chocolade saus.



Thuis gekomen nog een bakkie koffie en voor de liefhebbers een wandeling over het terrein. We kwamen een koe tegen.



Na terugkomst gingen de eerste al snel naar bed alleen de kaarters hielden het nog een tijdje vol.

Dag 4 maandag 15 juli orchideeënhoef

Na het ontbijt vertrok Chantal en kwam Monic voor de rest van de week. Na wat overleg besloten we om naar de orchideeënhoef te gaan. We smeerde snel wat brood en vertrokken. We lunchten onderweg in de bus.

We zagen zoveel mooie bloeiende orchideeën in allerlei kleuren en soorten. Verschillende vijvers met vissen.



Al verder wandelend waren er ook wat dieren.



Na enkele tussenstops met een koekje erbij kwamen we bij de lori tuin. Daar vlogen de lori's los rond. Monic kocht cupjes nectar zodat degene die wilde ze konden voeren. Wat waren die vogels hebbertig.



De reisleiding wilde even hun kunsten vertonen.



Het volgende was de vlindertuin. Wat waren die snel, je wist niet waar je moest kijken. Conny las nog wat informatie over de vlinder die net uit haar pop was gekropen en nog hing te drogen.



We hadden alles gezien dus richting uitgang, maar we kwamen eerst een terrasje tegen waar Rob en Piet al op ons zaten te wachten. Otto vond de auto wel mooi die er stond.



We waren blij om uit te kunnen rusten en wat te drinken op het terras.



Onderweg naar huis even langs de Jumbo voor boodschappen want we begonnen toch wel honger te krijgen. We aten Andijvie stampot met worst (voor Monic en Conny met vegetarische balletjes).

Omdat het een vermoeiende dag was gingen er een paar al meteen na de koffie naar bed. De rest maakte het vanavond ook niet laat.



Dag 5 Dinsdag 16 juli Rondvaart

Zoals elke dag stond de koffie s'morgens al klaar. Toen iedereen op was en een kopje koffie had gehad gingen we ontbijten. Na het ontbijt had iedereen tijd voor zichzelf. De spelletjes werden bekeken en er werd gekozen voor mens erger je niet.



Intussen smeerde Monic en Anita broodjes om mee te nemen als lunch. Op tijd vertrokken we naar steiger waar de boot lag, we moesten even wachten met instappen tot er een andere groep binnen was. De boot maakte een mooie tocht door de natuur van Ommen. Onderweg aten we onze lunch op. De meeste bleven binnen maar Piet, Conny en Geert gingen boven een kijkje nemen.



Na de boottocht gingen we nog even winkelen in Ommen, Conny kocht een olifantje en Theo geurstokjes. Geert kocht nog een paar kaarten. Geert zat zo gezellig op een bankje dat we vroegen of we daar een foto van hem mochten maken.



Vandaag aten we penne. We maakten 2 soorten, 1 met gehakt en tomatensaus en een vegetarische versie



Geert kwam in de pannen gluren, zag de vegetarische en zei heel twijfelachtig "wat is dat dan", we zeiden "kijk ook eens in de andere pan". "O dat ziet er beter uit" was zijn antwoord. Geert petje af voor jou! Toen hij het eerste bord leeg had wou hij meer, we vroegen welke, en toen nam hij toch de vegetarische.

Na het eten werd er een wandeling gemaakt en dronken we een wijntje of glaasje fris met chips. Al snel vertrokken we naar dromenland waar we droomden over Tendens. De vakantie waar we vrienden maken.

Dag 6 woensdag 17 juli zorgboerderij

Na het ontbijt hadden we een afspraak op een zorgboerderij in de buurt. Daar kon je een rondleiding maken en biggetjes knuffelen. We begonnen met uitleg over de zorgboerderij en over de varkens.



Tussendoor kregen we koffie en maakte ze nog wat muziek voor ons.



Toen de koffie op was ging ze de biggetjes halen. Ze waren pas 10 uur oud.





Toen we uitgeknuffeld waren gingen we naar de grote varkens toe, we kregen emmers met eikeltjes mee om ze te voeren. Ze stonden al te wachten en te knorren zodra ze de eikels hoorden rammelen.



We dronken buiten nog een kopje koffie. De muntthee van Conny was super vers dit kwam rechtstreeks uit de tuin.



Als afsluiting gingen we nog naar de cavia's.



De helft ging lopend naar huis, de rest met de bus. We lunchten uitgebreid met salade, worst en ei. Dat lusten we wel, het was zo op. Na de lunch werd het winkeltje even bekeken.



Verder deed iedereen die middag waar die zin in had jeu des boules of sjoelen.

Om 5 uur werden we verwacht in restaurant De Nieuwe Brug. We kozen een vegetarisch stoofpotje, verschillende schnitzels en Rob koos voor een bal gehakt. Het stoofpotje werd geserveerd in mooie pannetjes. Het was erg lekker. Als toetje kregen we ijs met schaaltes chocoladesaus, aardbeiensaus en advocaat. Waar we een of meerdere van mochten nemen.





Thuis gekomen dronken we koffie en zaten we lekker te kletsen. Naderhand kwam de sjoelplank op tafel. Er werd fanatiek gespeeld.



Morgen op tijd op daarom gingen we vandaag op tijd slapen. Weltrusten.

Dag 7 Donderdag 18 juli Dierentuin Nordhorn

Vandaag hadden we een dagje dierentuin op het programma staan. Na het ontbijt een lunch gemaakt en vertrokken richting Duitsland. We gingen naar Tiergarten Nordhorn.



Daar aangekomen mochten we gratis naar binnen, daar waren we erg blij mee. Op het eerste terrasje dat we tegen kwamen begonnen we met onze lunch.



Na een plaspauze begonnen we aan onze wandeling door de dierentuin. De route was niet altijd even goed aangegeven maar we vonden onze eigen weg.





Zo af en toe namen we een rustpauze.



We hadden een galante heer in ons gezelschap. Als Conny een arm nodig had stond Geert meteen paraat.





Onderweg naar huis even langs de AH om boodschappen te doen voor een Chinese rijsttafel. Thuisgekomen ging Monic koken terwijl Anita om de beurt met iedereen koffers ging inpakken. Het eten ging er zoals elke dag weer goed in. Ze smulden van rijst, kroepoek, gado gado, atjar en satestokjes.



Net als elke dag was er veel hulp bij het opruimen van de tafel en het doen van de afwas.



Na de koffie verzamelden we ons aan de eettafel voor een gezellige avond. We vulden met z'n allen de vakantie herinneringen in namen een borrel erbij.





Het is erg leuk om de herinneringen samen in te vullen de complimentjes vlogen over tafel.

Nadat we alle vakantie herinneringen hadden uitgereikt proosten we met elkaar op de geweldige vakantie die we gehad hebben en op elkaar.



Na deze geslaagde laatste avond zochten we voor de laatste keer deze vakantie ons bed op.

Dag 8 vrijdag 19 juli vertrek

Ondanks dat het de laatste dag was en we nog veel moesten doen maakten we zoals elke dag een lekker ontbijt klaar. Jan was aan de late kant , Anita was hem aan het helpen en zei: kom Jan iedereen wacht op ons. Nee zei Jan. Eerst roken begin maar vast. Voor Anita aan tafel zat was Jan er al. Hij zei ik vind de laatste keer met de groep ontbijten belangrijker. Super Jan dat je die keus maakte.

Geert, Conny en Rob werden al snel na het ontbijt opgehaald. Piet ging de bus alvast inladen terwijl de rest zorgde dat alle kamers gecontroleerd werden.

Nadat alle bagage erin zat stapte iedereen in en vertrokken we naar Veenendaal. Waar de taxi voor Jan al stond te wachten. Snel nog een plaspauze en verder naar Arnhem naar Tendens. Theo z'n ophaler was er al maar dronk samen met Theo nog een kopje koffie. Even later kwam de taxi voor Otto en vertrok ook hij.



Heren en Conny jullie hebben er samen een mooie vakantie van gemaakt.

Piet Chantal Monic Anita

Tendens een vakantie waar we vrienden werden.